

Amerikabesök i Bölabron, 2023

På de följande sidorna ska vi följa två släktlinjer som bägge slutar hos Joannes farfar Johan Viktor. Den första startar vid mitten av 1700-talet i torpet Bölabron i Hajoms socken. Den andra startar på gården Södra Rya i Hyssna socken. Hajom och Hyssna är grannsocknar och ingår i Marks härad, som totalt innefattar 27 socknar. Marks härad är i sin tur en av sju häradar som brukar benämnas Sjuhäradsbygden, belägen runtomkring staden Borås.

Bölabron, Hajoms socken

Gunne Nilsson och Karin Torkelsdotter, Bölabron Hårsås



Gunne föddes 1779 på soldattorpet Elmåsen i Hyssna, ett torp som numera är försvunnet. Sju år tidigare hade den period i svensk historia som kallas Frihetstiden avslutats i och med kungen Gustav III:s statskupp. Kuppen innebar att frihetstidens mer demokratiska styre förbyttes i ett nära nog kungligt envælde. Detta påverkade nog inte de ca 80% av Sveriges befolkning som bodde på landsbygden i någon större grad. Landsbygden där Gunne föddes befolkades framförallt av bönder och torpare. Bönderna var i regel självägande och bedrev små jordbruk och viss boskapsskötsel. Torparna, som hade en lägre status jämfört med bönderna, hade inga egna gårdar utan arrenderade ett mindre torp, ofta beläget på mark som tillhörde en bondgård. Till torpet hörde en liten åker och man hade nog i regel en ko och kanske en get. Man fick försörja sig genom hantverk och att hjälpa till på bondens gård.

I varje socken fanns även ett antal soldattorp, där traktens soldater bodde med sina familjer. Systemet fungerade vid den tiden så att två eller tre gårdar, en sk rote, gick samman för att rekrytera en soldat och förse denne med ett torp. Bönderna var också skyldiga att bistå soldatfamiljen då soldaten var ute på övning eller ute i krig.

Soldaten hade en relativt god position i trakten och räknades som stående lite över torparna. Till skillnad mot de flesta andra i socknen hade han ofta sett andra delar av landet och kanske till och

med varit utomlands. I kyrkan på söndagarna fick han ikläda sig sin uniform och utmärkte sig därmed bland de övriga besökarna. Dessutom var han ofta läs- och skrivkunnig och det hände att han undervisade traktens barn. Soldaterna har med stor sannolikhet bidragit till att läskunnigheten bland landsbygdens folk var ganska stor vid den här tiden.

Gunnes far, Nils, var alltså soldat och han tillhörde Älvsborgs regemente, Majorens kompani. Detta kompani bestod av 150 soldater, som alla bodde runt om i Marks härad.

Vi får föreställa oss att Gunne växte upp under knappa förhållanden. Redan då han var nio år utbröt ett krig mellan Sverige och Ryssland, vilket medförde att fadern blev inkallad till krigstjänst och blev förflyttad till striderna i Finland, ett land som då tillhörde Sverige. Modern, Lisa, blev då lämnad att ensam försörja hemmet med Gunne och hans tre små syskon. Även om hon nog fick viss hjälp från rotebönderna var hon nu tvungen att ensam sköta torpet med dess djur och jordbruk och se till att det fanns mat på bordet.

Även Karins far, Torkel, var soldat. Han tillhörde samma kompani som Nils, vilket gör att de måste ha känt varandra. Torkel tillhörde en gammal soldatfamilj och även hans far och farfar hade varit soldater. Karin föddes 1780 på ett soldattorp under gården Sörvilg i Fotskäls socken. Även detta torp är numera borta. Torkel och hustrun Ingeborg fick tre döttrar, varav Karin var den äldsta och alltså åtta år då kriget med Ryssland bröt ut. Precis som Nils blev Torkel då förflyttad till Finland, där han tjänstgjorde i flottan som opererade i Finska viken.



Karin och Gunnes uppväxt och giftermål

Kriget med Ryssland pågick till 1790 och fred rådde åter i riket. De soldater som hade överlevt kunde därmed återvända hem. Man får dock föreställa sig att de som överlevde kanske gjorde det som invalider eller var märkta av annan sjukdom.

Karins far, Torkel, överlevde dessvärre inte kriget. Han hade under kriget tjänstgjort som matros på krigsskeppet Gustaf Adolf. Som jag skriver mer om på min hemsida deltog skeppet i det kända slaget

vid Hogland i Finska viken 17 juli 1888. Senare samma år erövrade ryssarna Gustaf Adolf, brände det och tog besättningen till fånga.



Samtida modell av skeppet Gustaf Adolf, Karlskrona museum.

Precis vad som hände Torkel är oklart, men i de svenska kyrkböckerna anges det att han 1789 dog i fångenskap i Finland. Förmodligen var det av någon sjukdom.

Efter faderns död fick Karin och familjen flytta från soldattorpet under Sörvilg. Man bosatte sig i ett närbeläget torp under gården Sträte. Mer uppgifter om modern Ingeborg och barnen saknas fram till 1800, då ett dokument vittnar om att Karin nu har börjat arbeta som piga på en gård i Frillesås i Hallands län. Inför flytten till Frillesås ger prästen följande intyg och på baksidan har prästen i Frillesås avgivit ett intyg i samband med Karins återresa 1803.

Min tolkning:

Pigan Karin Torkelsdotter som nu flyttar til Frillesås församling ähr född i Foutskäls Soch. 1780 den 28 juni. Kan wäl läsa innantil S: Lutheri Cateches och mycket på förklaringarna utantil samt förstår enfaldigt. Til H:H Nattward ware hon sidste gången d. sidste sept: månad och till förhör i dag. Til lefwernet är hon ärlig och til Äktskap såwida wetterligit är ledig. Wittnar af Surteby Prästeg. Den 6 octob: 1800

Olof Torell
Pr: & Pastor Loci



Handwritten church record in Swedish. The text is written in a cursive script and includes the name Karin Torkelsdotter and the date 1780. It mentions a church record and a pastor. The text is somewhat difficult to read due to the cursive and some fading.

På andra sidan av anteckningen anges följande:

Å andra sidan nämnde piga Karin Torkelsdotter flyttar nu efter 3:ne åhrs tjenstetid här i församlingen, till Hajjom socken, Berghems pastorat med till alla delar lika witnessbörd som hon fått med sig hit, undantagande att hon för närwarande skall wara förlofwad med drängen Sven Börgesson wid Skallared i Hajjom. Frillesås Prästeg. d: 13 Oct. 1803

Carl A Ahlgren
?? Präst



Handwritten church record in Swedish. The text is written in a cursive script and includes the name Karin Torkelsdotter and the date 1803. It mentions a church record and a pastor. The text is somewhat difficult to read due to the cursive and some fading.

I dokumentet nämns att Karin är förlovad med en Sven Börgesson och de gifter sig sedermera 1804 och får två barn. Man flyttar till torpet Bølabron under gården Hårsås. Troligtvis är det Karin och Sven som anlade torpet.

Ett nytt krig med Ryssland utbryter dessvärre 1808 varvid Sven blir inkallad och stationerad i Stockholm. Han avlider där samma år av en sjukdom som grasserade bland soldaterna och Karin står ensam kvar med två barn. Att man hade det fattigt framgår av Svens bouppteckning.

Gunnes far, Nils, klarade sig levande och återvände hem. I de militära rullorna sägs det att han under en längre tid, i Finland, "låg sjuk i lägret". Han fick avsked som soldat i början av 1800-talet. I och med avskedet började en osäker tid för Nils och hans familj. Som före detta soldat fanns ingen pension och man hade normalt ett år på sig innan man var tvungen att lämna soldattorpet och hitta ett nytt boende. Nils och Lisa verkar dock ha stannat kvar ända till 1808, då Nils flyttar till ett närbeläget torp. Det kan ha varit i samband med att Lisa avled samma år. Men då var Gunne och hans syskon utflyttade.

Mellan 1799 och 1810 arbetade Gunne som dräng på olika gårdar runt om i Hyssna socken. De flesta pojkar och flickor, även bondbarn, jobbade som drängar eller pigor fram till dess de gifte sig. Det var ett hårt arbete, men man fick en mindre årslön och kost och logi.

I ett dokument från 1809, skrivet av kyrkoherden Schånberg, framgår det att Gunne flyttar till Hajjom och att han är förlovad med Karin Torkelsdotter:

Sedelegande dräng Gunne Nilsson, som afflyttar til Hajoms församling, Berghems Pastorat och torpet Bölabron och säger sig vara Trolofvad med Enkan Karin Torkilsdr. Därstädes, lämnas det intyg at han är född här i Hyssna församling d. 5 Jan. 1779 har under enfaldig Chtendoms Kunskap och ärlig samt stilla vandel, brukar sine salighets medel och är härstädes, från vetterlig egtenskaps förbindelse, ledig.

Sättila Prästg. d. 28 Sept. 1809

B Schånberg
Kyrkoherde



Vid den ena partens död var det vanligt att den efterlevande ganska snart gifte om sig. Livet var ju hårt på den här tiden och det var svårt att klara ett hushåll som ensamstående. I dokumentet sägs att Gunne trolovad med änkan Karin Torkelsdotter. Gunne och Karin gifter sig 8 mars 1810, då Karin medförde två söner i boet. Gunne flyttade då in i torpet Bölabron.

Deras första barn, Lars, föds redan i oktober samma år. Sexuell samvaro före äktenskapet var vid tiden olaglig och kunde medföra hårda straff, speciellt om bägge var gifta på varsitt håll. Gunne och Karin var ju trolovade då Lars tillkom och detta bedömdes förhållandevis mildt. Enligt lag skulle bägge parterna böta 2 daler var till kyrkan.

Ytterligare tre barn föds på Bölabron, Christina f 1816, Torkel f 1818 och Ingeborg f 1820. Sonen Torkel dör redan 1820.

Gunne Nilsson Född 1779-01-05 i Elmåsen/Skämningareds soldattorp, Hyssna (P). Död 1846-07-05 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P).	
Gift 1810-04-08 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P).	Karin Torkelsdotter ▲ Född 1780-06-28 i Fotskäl (P). Död 1855-04-28 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P).
Lars Gunnesson Född 1810-09-30 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). Död 1854-12-31 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). ▶	
Christina Gunnesdotter Född 1816-02-21 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). Död som fattighjon 1899-05-30 i Askebacka, Askersereds Storegård, Hajom (P). ▶	
Torkel Gunnesson Född 1818-03-25 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). Död 1820-02-01 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P).	
Ingeborg Gunnesdotter Född 1820-09-25 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). Död som utfattig 1902-11-29 i Bölabron, Backagård, Nödinge, Hajom (P). ▶	

Ingeborg Gunnesdotter & Johannes Arvidsson



Gunne och Karins yngsta dotter, Ingeborg, gifter sig 1845 med skomakaren Johannes Arvidsson. Året innan har Gunne dött och man flyttar in i torpet Bölabron, Hårsås. I ett närliggande torp finns även Ingeborgs bror, Lars, med familj.

I varje socken fanns en sockenskomakare. Denne utsågs på sockenstämman, där socknens bönder tillsammans med prästen behandlade och beslutade kring lokala angelägenheter. Johannes var alltså sockenskomakare i Hajom och som sådan hade han ensamrätt att verka i socknen.

Man får fyra barn i Bölabron och sonen Anders föds 1849.

Vid mitten av 1860-talet flyttar familjen till Bölabron, Nödinge Backagård. Sonen Anders har då lämnat hemmet, för att några år försörja sig som dräng.

Ingeborg Gunnesdotter	
Född 1820-09-25 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). Död som utfattig 1902-11-29 i Bölabron, Backagård, Nödinge, Hajom (P).	
Gift 1845-12-29	Johannes Arvidsson Född 1811-02-06. Död 1900-07-20 i Bölabron, Backagård, Nödinge, Hajom (P). Skomakare
Gustaf Johansson Född 1846-02-03.	
Anders Johansson Född 1849-07-05 i Bölabron, Hårsås, Hajom (P). ▶	
Anna Johansdotter Född 1852-10-08.	
August Johansson Född 1855-11-06.	

Anders arbetar alltså från mitten av 1860-talet som dräng. Enligt uppgift flyttar han först till Fotskåls socken och nästa gång han dyker upp i källorna är 1875, då han gifter sig med Anna Sofia Andersdotter från Långasvedjan i Hyssna. Se mer om detta i nästa kapitel.

Södra Rya, Hyssna socken

Måns Larsson & Anna Persdotter



Hyssna är en grannsocken till Hajom och Södra Rya ligger i nordost vid landsvägen mot Borås. Vid slutet av 1700-talet fanns här Måns Larsson och Anna Pehrsdotter med fem barn. Vid tiden fanns här fyra gårdar, så Södra Rya kan betraktas som en liten by. Måns var självägande bonde – hans föräldrar hade tidigare friköpt gården från staten. Måns hade ärvt gården efter sin far, Lars Månsson, som i sin tur tagit över efter sin far.

Måns gifte sig med Anna 1781, då han var 35 år. En ganska hög ålder för ett giftermål, men inte speciellt ovanlig. Det var viktigt för en bondson att först skaffa sig en säker försörjning. Anna, som var född på Bonared Östergård, var bonddotter. Bonared ligger vid landsvägen som går från Hyssna söderut mot Hajom.



Måns Larsson	
Född 1746-07-24 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1803-09-07 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	
Gift 1781-11-04 i Bonared Östergård, Hyssna (P).	Anna Pehrsson Född 1755-02-05 i Bonared Östergård, Hyssna (P). Död 1826-04-01 i Rya Sörgården, Hyssna (P).
Anders Månsson Född 1782-03-26 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1845-10-10 i Bonared Mellomgård, Hyssna (P) ▶	
Anna Månsson Född 1785-10-18 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1846-12-02 i Rya Sörgården, Hyssna (P) ▶	
Lars Månsson "i Väla" Född 1788-03-05 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1860-02-24 i Rya Sörgården, Hyssna (P) ▶	
Pehr Månsson Född 1790-11-24 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1871-05-21 i Backa Nedergård, Hyssna (P) ▶	
Ingeborg Månsson Född 1794-01-18 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1867-04-29 i Rya Sörgården, Hyssna (P) ▶	

Även om Måns och Anna var bondfolk och därmed tillhörde ett övre skikt i socknen, så var deras gård ganska liten och det var svårt att enbart klara sig med jordbruk och ett fåtal djur. I trakten var det vanligt att man fick komplettera försörjningen med något hantverk. Måns var precis som sin far snickare och hans specialitet var tillverkning av spinnrockar.



Hyssna gamla kyrka, där Måns och Anna gifte sig 1781.

Måns och Anna fick fem barn som alla levde till vuxen ålder. Sonen Lars föddes 1788.

Lars "i Väla" Månsson och Anna Persdotter



Sonen Lars, född 1788, var Måns och Annas tredje barn. Han gifte sig 1813 med Anna Persdotter. Anna, som alltså hade samma namn som Lars mor, var också född i Södra Rya så hon och Lars hade säkert känt varandra sedan barnsben.

Lars fick inte ta över gården efter sina föräldrar, istället var det den yngsta dottern Ingeborg. Man kan spekulera om varför det blev så, men en möjlig förklaring är att Ingeborg genom sitt gifte fick tillgång till mer pengar. Att äldste sonen tog över var nog det vanligaste, men det förekom ganska ofta att gården tillföll en dotter. För Lars och hans efterlevande innebar det att de fick ta ett kliv nedåt på samhällstegen och bli torpare.

Lars verkar redan tidigt ha fått tillnamnet "i Väla". Bakgrunden till detta lär ha varit att han själv sade sig ha varit ute och sett världen, kanske till skillnad mot sina grannar. Dessa ska då ha kallat honom Lars i Världen eller dialektalt Lars i Väla. Att Lars ansåg sig ha sett världen grundade sig på att han som lantvärnsman, deltagit i kriget mot Ryssland 1808-1809. Troligen var han under den perioden, precis som Sven Börgesson i Bölabron, förlagd i Stockholm. Dessa trupper var inte inblandade i några strider, men de drabbades i stor utsträckning av dödliga sjukdomar som grasserade i lägren.

Lars och Anna får i rask takt tre barn, Måns, Per och Anders. De två sistnämnda föds på gården Torsered, dit familjen flyttade runt 1817. Redan 1824 då yngste sonen, Anders, bara är tre år inträffar en katastrof i familjen. Anna, som måste ha varit sjuk en lång tid, dör av lungtuberkulos.

Lars Månsson "i Väla"	
Född 1788-03-05 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1860-02-24 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Svarvare	
Gift 1813-01-03 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	Anna Persdotter Född 1798-04-10 i Rya Sörgården, Hyssna (P). Död 1824-02-17 i Torsered, Hyssna (P).
Måns Larsson Född 1815-01-05 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	
Pehr Larsson Född 1817-10-26 i Torsered, Hyssna (P).	
Anders Larsson Född 1820-12-17 i Torsered, Hyssna (P). ▶	

Redan samma år gifter Lars om sig med Anna Carlsdotter och familjen utökas inom några år med ytterligare tre barn som alla föds i Torsered. Lars i Väla var "räckasvarvare" dvs att han svarvade spinnrockar liksom sin far. Flera av hans manliga efterlevande har ägnat sig åt denna syssla. Nedan

syns två spinnrockar, den vänstra troligen tillverkad av Per Larssons son Johannes, den högra av Johannes son Oskar.



Spinnrockar från Hyssna, 1800-talet.

Anders Larsson & Christina Jonasdatter



Lars i Välas son Anders Larsson gifter sig 1842 med Christina Jonasdatter från Södra Rya. Efter något år bosätter de sig med sina barn på Långasvedjan. Detta var ett torp under Södra Rya.

Anders Larsson Född 1820-12-17 i Torsered, Hyssna (P). Död 1894-08-27 i Vargagården, Hajom (P).	
Gift 1842-05-12 i Hyssna (P).	Christina Jonasdatter Född 1819-11-24. Död 1890-04-05 i Vargagården, Hajom (P).
Anna Britta Larsdatter Född 1842-12-05 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	
Johannes Andersson Född 1845-07-05 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	
August Andersson Född 1848 i Rya Sörgården, Hyssna (P).	
Anna Sofia Andersdatter Född 1851-09-13 i Långasvedjan, Rya Sörgård. Död 1926-08-20 i Michigan USA. ▶	
Anna Christina Andersdatter Född 1854-06-09 i Långasvedjan, Rya Sörgård.	
Augusta Andersdatter Född 1857-01-31 i Långasvedjan, Rya Sörgård.	

Några år efter det att han gift sig verkar Anders ha kommit i klammeri med rättvisan. I kyrkoboken har prästen antecknat följande:

Anders Larsson genom Bollebygds häradsrätts utslag 11/6 1847 för första resan snatteri dömd att böta 1 Rd 12 öre eller i brist därav avstraffas med 3 dagars fängelse samt undergå enskild skrift.

Han döms till böter för snatteri. Om han inte lyckas betala böterna väntar istället 3 dagars fängelse och enskild skrift. Det senare innebar att den dömda enskilt skulle förmanas av prästen, uttrycka sin ånger och lova bättring.

Efter denna händelse tycks Anders ha levt ett ordnat liv. Dottern Anna Sofia föds 1851. Familjen flyttar 1867 till ett torp under Grönered Västergård i Hyssna.

Anders Johansson & Anna Sofia Andersdotter



Dottern Anna Sofia bor i Grönered tills hon 1875 gifter sig med Anders Johansson från Bølabron, Hårsås. Anders är dotterson till Gunne Nilsson och Karin Torkelsdotter.

Anders Johansson Född 1849-07-05 i Bølabron, Hårsås, Hajom (P).	
Gift 1875 i Hyssna.	Anna Sofia Andersdotter ▲ Född 1851-09-13 i Långasvedjan, Rya Sörgård. Död 1926-08-20 i Michigan USA.
Amanda Josefina Andersdotter Född 1876-01-16 i Grönered Västergård, Hyssna (P).	
Johan Viktor Andersson Född 1879-11-08 i Storegård, Nödinge, Hajom (P). ▶	
August Andersson Född 1881-11-08 i Storegård, Nödinge, Hajom (P).	

Anders och Anna Sofias dotter Amanda föds på Grönered Västergård, men 1878 flyttar familjen till ett torp under Nödinge Storegård i Hajom, där sonen Johan Viktor föds 1879. I samband med detta flyttar Anna Sofias föräldrar, Anders och Christina, till Vargagården i Hajom, där de tillbringar sina sista år.

Senare delen av 1800-talet var en hård tid för torpare i Marks härad. Folkökningen hade i drygt 50 år varit kraftig och jorden räckte inte till för alla. En stor del av torparfamiljerna hade sedan en lång tid tillbaka försörjt sig med att i hemmen väva bomullstyger, som man sedan levererade till mäktiga

uppköpare. Vid tiden för amerikanska inbördeskriget (1861-1865) utbröt en kris för hemvävningen i Mark i och med att importen av bomull ströps. Många torparfamiljer fick det extra svårt under den tiden. Efter kriget fick hemvävningen konkurrens av fabriksproduktion, vilket gjorde att det fortsatt svårt för torparna.

Det är troligt att också Anna Sofia fann det svårt att dryga ut inkomsterna med hjälp av hemvävning. Men om det var detta eller allmän fattigdom och elände som gjorde att de bestämde sig för att utvandra är svårt att säga. 1886 hade man i alla fall bestämt sig och familjen sade farväl till släkt och vänner och anträdde resan till USA.

Många familjer lämnade Sverige för USA vid den här tiden. Min (Jonny's) farfars morfar Johannes Andersson, gift med Lars Gunnessons dotter, Lotta Larsdotter, reste själv till USA 1887. Det sägs att han där arbetade och skickade hem pengar för att familjen skulle kunna komma efter. Lotta ville dock inte resa, så familjen blev kvar i Hajom. Johannes dog i Duluth, Minnesota, 1923.

Descendants of the same ancestry - Bölabron & (S Rya) (Ättlingar till samma ana)

Descendants of the same ancestry - Bölabron, Hajom				Descendants of the same ancestry - S Rya, Hyssna	
Gunne Nilsson: Nils Hedman Långberg (1747-1826 Liagärde) & Lisa Gunnarsdotter (1749-1808 Elmåsen, Hyssna) Karin Torkelsdotter: Torkel Hollsten (1751-1789 Finland) & Ingeborg Arvidsdotter (1755-?)				Måns Larsson (1746- 1803)	Måns Larsson (1746- 1803)
Gunne Nilsson (1779-1846) Karin Torkelsdotter (1780-1855)	Gunne Nilsson (1779-1846) Karin Torkelsdotter (1780-1855)	Gunne Nilsson (1779-1846) Karin Torkelsdotter (1780-1855)	Gunne Nilsson (1779-1846) Karin Torkelsdotter (1780-1855)	Lars "i Wäla" Månsson (1788-1860)	Ingeborg Månsson (1794-1867)
Lars Gunnesson (1810-1854) Anna Brita Börjesdotter (1815-1909)	Lars Gunnesson (1810-1854) Anna Brita Börjesdotter (1815-1909)	Lars Gunnesson (1810-1854) Anna Brita Börjesdotter (1815-1909)	Ingeborg Gunnesdotter (1820-1902) Johannes Arvidsson (1811-1900)	Anders Larsson (1820-1894)	Anna-Britta Eriksdotter (1836-1908)
Christina Larsdotter (1839-1910)	Christina Larsdotter (1839-1910)	Lotta Larsdotter (1849-1936)	Andrew Johnson (1849-1894) Anna Sofia Andersdotter (1851-1926)	Anna Sofia Andersdotter	Sofia Carlsdotter (1872-1954)
Anna Josefina Gustavsdotter (1874-1945)	Johan Adolf Gustafsson (1871-)	Ida Johannesdotter (1876-1948)	Johan Viktor Johnson (1879-1959)	→	Hilda Linnéa Johansson (1907-2002) (*)
Gustaf Ring (1889-)	Erik Bertil Gustafsson (1912-)	John Olofsson (1905-1945) Hilda Linnéa Johansson (1907-2002) (*)	Lawrence Johnson (1911-1987)	→	Bo Olofsson (1936-1982)
Alice Nilsson (1925-2020)	Eva Gustafsson g Peterson (1950-) ★	Bo Olofsson (1936-1982)	Joanne Bensinger (1943-) ★	→	Jonny Olofsson (1954-) ★ www.jonnyolof.se
Ingvar Nilsson (1949-) ★		Jonny Olofsson (1954-) ★ www.jonnyolof.se	Melynda Stoltzenberg (abt 1963-) ★		
Anders Nilsson (1975-) www.markanor.se					

★ = Participating in Bölabron on August 22 alt. 23 ?
(Deltar i Bölabron)

Ingeborg Gunnesdotter fanns på Bölabron, Nödinge Backagård, Skomakarns, fram till 1902

Christina Larsdotter fanns på Bölabron, Hårsås, fram till 1910





Utsikt över hagarna vid Bölabron, Hårsås.



Samling i puben. Jag håller föredrag.



Ingvar, Jonny, Ulf (Gerds partner), Anette (innehavare av gården), syskonen Eva, Gerd, Rune och Bengt, Melynda, Joanne



Bengt med gammal skomakarlåda



Torpet Bölabron under Nödinge Storegård.